



Na slechts enkele dagen lente was het woensdag plotseling zomer. Aangejaagd door een oostelijk wind drong het strakke blauw door tot aan de kust – geen nevels of koude zee-wind deze dag. In de oostelijke en zuidelijke regio's liep de temperatuur op tot rond de 25 graden. En waar kun je op zo'n moment beter zitten dan onder de perenbloesem zoals op de minicamping Moerslag in Limburg? Met je blote voeten op het pas gemaaide gras

aan de lunch, de hond veilig in de mand en de overige gasten op prettige afstand. Gisteravond was het al gedaan met de idylle. Een serie zware (onweers)buien trok over de zuidelijke provincies als voorbode van de ommeslag. De weerbureaus houden rekening met tientallen millimeters neerslag, vandaag en morgen. Mogelijk knapt het daarna wat op, maar meer dan lente wordt het voorlopig niet. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant